



CMC har öppnat ett hospice

Ida B. Scudder hospice har byggts i samverkan med välgörenhetssällskapet Sneha Deepam Society och Friends of Vellore Southern Australia. På hospice erbjuds palliativ dygnet-runt-vård med fokus på att främja livskvalitet för den terminalt sjuke ofta döende individen och dennes familj. Verksamheten ger omsorg och hopp till svårt sjuka individer som ibland också blivit utstötta från familj och samhälle, som i den följande berättelsen om Kamu.

Kamu shuffled into the Palliative Medicine outpatient clinic one afternoon. The weight of 88 years hunched his shoulders, and the tell-tale deformities in his hands and feet spoke of a past battle with leprosy. A recent diagnosis – a probable malignancy gnawing at his insides – was another cruel twist of fate in the twilight years of his life. Pain, a relentless throb in his hips, and the indignity of leaking bowels were his primary concerns. The scars etched in his life by the contempt of his own kin who refused to touch him were so profound he even refused a detailed clinical examination by the doctor. He clutched a solitary hundred-rupee note – merely enough for the journey back and his dinner for the day. We found he lived in a desolate bus shelter with flies buzzing around him. We got in touch with his only contactable relative and brought Kamu to the hospital to manage his symptoms.

It was then that a beacon of hope emerged – the opening of the hospice on the Snehadeepam campus. Kamu was the first patient admitted in 2024 to the recently dedicated Ida B Scudder Hospice. The hospice is a haven. More than just food, shelter, and clean clothes, it was the caring touch, gentle and unhurried, on his calloused figure. Kamu joined the staff in prayers, tears of gratitude glistening in his eyes. “I found God here,” he whispered, his voice thick with emotion. He lived with dignity, his choices – be it food or conversation – respected. For about two months, he was free from suffering, a weight finally lifted from his weary shoulders.



Res med föreningen till södra Indien och Vellore i november

Höstens resa kombinerar några dagars besök på CMC i Vellore med en rundtur till andra intressanta platser i Tamil Nadu och Kerala. Vår ciceron Eta Forshamn, som har stor erfarenhet av att resa med sällskap i Indien, kommer guida oss under 14 dagar.

Vi träffas **lördag 9 nov** kl 12.00 för en gemensam start i Chennai (Madras) vid YWCA International Guest House. Avfärd söderut med egen buss kl.13.00 till Tranquebar vid Koromandelkusten, matrast under vägen i Puduchery, en f.d. fransk koloni. Framme tidig kväll.

Söndag 10 nov tillbringar vi i Tranquebar, en f.d. dansk koloni. Ett fort finns kvar från deras tid. Här bodde biskoparna som arbetade inom Svenska Kyrkans Mission (SKM) och systerkyrkan Tamil Evangelical Lutheran Church (TELC)

Måndag 11 nov åker vi vidare till Tir - Tiruputtur - där SKM byggde ett litet sjukhus och en skola för blinda. Vidare till Madurai för övernattnig.

Tisdag 12 nov besöker vi det enormt stora Meenakshi-templet, smyckat med flera höga tempeltorn. Detta är ett av de största och äldsta templet i Indien och pilgrimer från hela Indien söker sig hit. Man får

ställa sina skor utanför och gå barfota i templet. Som icke-hinduer får vi besöka nästan hela området. Efter lunch åker vi vidare till Kodaikanal, i bergen. Denna bergsstation ligger på drygt 2000 meters höjd och här finns det många skolor som är byggda där pga. det behagliga klimatet och där startades också den lilla svenska skolan Solvik 1924.

Onsdag 13 nov och torsdag 14 nov. Två dagar i Kodai! Här vill vi se vad som finns kvar av Solvik och det svenska "settlementet". Det blir skön motion att gå runt sjön och sedan besöka några av våra gamla utflyktsplatser, t.ex. Pillar Rocks.

Fredag den 15 nov reser vi nerför bergen på "andra sidan", till delstaten Kerala, som hette Travancore förr i världen. Vårt mål är Cochin på västkusten. En stad som är särskilt spännande ur historisk synpunkt. Hit kom judar före Kristi födelse, sedan kom kineser, holländare, portugiser, engelsmän. Varför? Här fanns de dyrbara kryddorna!

Lördag 16 nov. En rundvandring i det gamla historiska Cochin. Vi bör absolut besöka den gamla synagogan, se Marco Polos hus, the Dutch Palace och Indiens första kyrka. Och vi får inte missa att handla färska kryddor!

Söndag 17 nov. En kort tur till Allepey, där vi ska finna de husbåtar som vi sedan tillbringar ett dygn på. Det blir en härlig tur längs risfälten längs de palmkantade kanalerna, the BACKWATERS, och får en inblick i det vardagsliv som människor lever här vid vattnet.

Måndag 18 nov tar vi nattåget från Ernakulam i Kerala till stationen i Katpadi och Vellore.

Tisdag 19 nov - 21 nov tillbringar vi i Vellore. Här ligger CMC-sjukhuset, (Christian Medical College and Hospital) som är ett av Indiens största och mest respekterade sjukhus. Det började med en enda säng i läkarfamiljens gästrum - och idag finns det fyra stora campus med all tänkbar utrustning för sjukvård och forskning. Den svenska stödföreningen, Friends-of-Vellore Sweden, har riktat in sig på primärvård på landsbygden som omger Vellore. Vi kommer att få tillfälle att följa vår mobila klinik, som besöker tre byar varje dag. Föreningen stöder också centra för gamla och övergivna människor i ett par byar, som vi kan hälsa på. Vi får tillfälle att uppleva hur vardagen ser ut i dagens Indien.



Fredag den 22 nov. Vår gemensamma tur slutar här. Det blir transfer till Chennai för dem som avser att resa hem till Sverige.

Kostnaden för tiden i Indien (hotell, transporter m.m.) är osäker men SEK 15.000 – 18.000 är en trolig kostnad. Gruppen bör bestå av minst 12 deltagare för att genomföras. Flygresan till och från Indien ingår inte i arrangemanget utan får bokas av varje deltagare. Det ger Dig möjlighet att inleda eller avsluta resan med besök i andra delar av Indien, t ex norra Indiens historiska monument och städer.

Anmäl Ditt intresse senast 16 sept till Eta Forshamn 0706 32 11 32 resp. etaforshamn@hotmail.com . I samband med intresseanmälan förväntas Du betala en anmälningsavgift på 1500 SEK. Denna återbetalas ifall resan inställes av föreningen (exempelvis vid för få anmälda).

Mer information finns på vår hemsida www.friendsofvellore.se
Plusgiro 582340-6